



Vanuit Simmerath naar het Tiefenbachtal, Rurtal en Brombachtal

Harry Boelen, Maastricht

Begin en eindpunt van deze Eifelwandeling is het Eifeldorp Simmerath. We dalen via het prachtige Tiefenbachtal af naar het brede Rurtal, volgen de Rur richting Hammer en wandelen via de Ludwig – Mathar – weg naar Dedenborn. Via een lange, langzaam stijgende bosweg wandelen we door het Brombachtal terug naar ons startpunt in Simmerath. De wandeling is ca. 17 kilometer lang en kan ingekort worden tot ca. 11,5 kilometer. Stevige wandelschoenen zijn zeer aan te bevelen. .

Het startpunt

We bereiken Simmerath vanuit Maastricht via de autoweg A79 richting Heerlen – verkeersplein Bocholtz richting Aken – afslag Luttich (44) – afslag 2 (Lichtenbusch/Monschau) Himmelsleiter – Roetgen – Fringshaus – Lammersdorf – Simmerath. Bij binnenrijden van Simmerath op de rotonde rechtdoor. Na ca. 300 meter bij het verkeerslicht naar links richting Einruhr. Na ca. 400 meter de Humboldtstrasse naar links. Hier zijn grote parkeerplaatsen o.a. bij de Lidl.

De wandeling

Vanaf de parkeerplaats bij de Lidl (**Punt 1**) lopen we terug naar de voorrangsweg en gaan hier naar rechts, dus terug richting centrum. Na ca. 250 meter nemen we de Heustrasse naar links. Op de ongelijke kruising gaan we een paar stappen naar rechts en nemen dan bij het wegwkruis het pad rechtdoor. Een bordje geeft aan dat dit richting Tiefenbachtal is. We lopen over een langzaam dalende weg door een open landschap met mooie uitzichten rondom.



Wandelwegwijzer richting Tiefenbach

We passeren een wegwkruis en iets verder een rustbank en dalen af naar het dal van de Tiefenbach. Beneden, op de asfaltweg, gaan we naar rechts. Ca. 40 meter voorbij de

bocht nemen we het bospad schuin naar links. Een bord geeft aan dat het 5 km is naar Dedenborn. We passeren al snel links een wegwkruis.

Ca. 100 meter tegen de helling omhoog zijn in januari 1945, 22 Amerikaanse soldaten omgebracht. Zij hadden zich in een groeve verscholen maar werden door de Duitsers ontdekt. Een inwoner van Margraten, die een van de graven van de omgekomen soldaten heeft geadopteerd op de begraafplaats in Margraten, heeft dit kruis hier ter plekke ter herinnering aan het gebeurde opgericht.



Herdenkingskruis Amerikaanse oorlogslachtoffers



De voormalige Maria groeve

Een paar honderd meter verder passeren we de voormalige ingang van de Maria groeve. De ingang is afgesloten maar biedt toegang aan de vleermuizen.

In de Maria groeve hebben grote groepen inwoners van de Eifeldorpen Simmerath en Kesternich in september 1944 een schuilplaats gevonden toen de geallieerden zware bombardementen uitvoerden op de streek.

We blijven onze weg, met rechts beneden ons de kabbelen-de Tiefenbach, volgen tot op een omgekeerde Y – splitsing bij een langgerekt weiland. Hier gaan we scherp terug naar rechts, richting Dedenborn. **(Punt 2)** De weg gaat even dalen en op het laagste punt negeren we de weg naar rechts. We passeren even verder een bord dat aangeeft dat we hier In Der Schleif zijn. Rechts van ons meandert de Tiefenbach. Op de Y – splitsing houden we rechts aan, volgen dus verder stroomafwaarts de Tiefenbach. We passeren een schuilhut en blijven ook hier de Tiefenbach verder volgen. Ca.100 meter voorbij de hut negeren we de weg links omhoog. Even verder houden we op de Y – splitsing met wegkruis links aan, richting Dedenborn. We steken de beek over en hebben het



De voormalige ölmühle

water nu dus rechts van ons. We blijven deze weg nu steeds volgen en bereiken na enige tijd de voormalige ölmühle.

(Punt 3)

De oliemolen aan de Tiefenbach werd in opdracht van de Probst van Reichenstein in de jaren 1684/1685 gebouwd. Volgens een oorkonde van 25 januari 1711 schonk de Reichensteiner Prior Cornelius Cörtgens de molen aan de parochie van Eicherscheid, dit om in het onderhoud van de pastoor te kunnen voorzien. In 1781 bericht pastoor Ohm van Eicherscheid dat de molen door wateroverlast in een zo slechte staat was komen te verkeren, dat hij de reparatiekosten onmogelijk zou kunnen opbrengen. De molen bleef uiteindelijk tot 1875 in gebruik.

Na de molen blijven we onze weg rechtdoor vervolgen. Ca. 800 meter na de molen, waar de weg een bocht naar links maakt, nemen we het stijgende pad rechts omhoog, richting Dedenborn en Hammer. We komen al snel op een dwarsweg. **(Punt 4)**

De korte route

Wandelaars voor de korte route gaan hier naar rechts en lezen verder bij << >> waar korte en lange route weer samenkomen.

De lange route

Wandelaars voor de lange route gaan op deze dwarsweg naar links. Links beneden ons zien we de vijvers van een forellenkwekerij. Een smal pad links naar beneden negeren we en onze weg draait naar rechts. Op de Y – splitsing houden we links aan. We lopen nu in het dal van de Rur die links beneden ons stroomt.

De bronnen van de Rur liggen in België in het veengebied tegenover het Signaal de Botrange, de Fagne Wallonne. De Petite Rur voegt zich na ca.3 kilometer, bij Am Grunen Kloster, bij de Rur. Na ca.165 kilometer en een verval van 642 meter stroomt ze bij Roermond, inmiddels heet ze hier Roer, uit in de Maas. Op deze afstand neemt ze 23 rivieren en riviertjes in zich op en passeert 9 stuwmeren en dammen. De Rur is niet te verwarren met de Ruhr welke aan de andere kant van de Rijn stroomt.

De smalle voetgangersbrug naar links over de Rur negeren we. De brede weg langs de Rur steeds volgend komen we op een kruispunt met rechts een grote parkeerplaats met picknicktafel en links een brug over de Rur. We blijven ook hier nog steeds rechtdoor lopen, via de wit / rode slagboom, langs de Rur, die dan kort bij en dan weer wat verder weg van ons stroomt. Na ca. 900 meter steken we via een houten voetgangersbrug de Rur over en bereiken een verkeersweg. **(Punt 5)** Hier gaan we ca.50 meter naar rechts en nemen dan



Het Rurdal



Uitzicht over Dedenborn



Voetgangersbrug over de Rur

de smalle betonweg schuin terug naar links omhoog. Op de splitsing houden we links aan en volgen de stijgende weg langs de bosrand. Op de Y – splitsing houden we links aan en de weg draait naar links. We lopen nu over een hangweg met de naam Ludwig – Mathar – weg, die parallel loopt met de verkeersweg links beneden ons. We zien hier ook de groen/gele markeringsbordjes van de Eifelsteig.

Ludwig Mathar was een bekende geschiedschrijver uit het land van Monschau. Naar hem is deze mooie wandelweg genoemd die begint in Monschau en loopt via Grüenthal en Hammer naar Dedenborn.

We blijven deze langzaam stijgende weg alsmaar volgen. Als we bijna boven zijn blijven we op de omgekeerde Y – splitsing rechtdoor lopen. Al snel lopen we tussen de weilanden door en hebben een prachtig uitzicht over het Rurdal. Op de omgekeerde Y – splitsing blijven we rechtdoor lopen. Al snel bereiken we dan de eerste huizen van Dedenborn en de weg wordt verhard.

We volgen het asfalt naar beneden richting Ortsmitte. We moeten even opletten : na ca.50 meter asfalt nemen we bij lantaarnpaal 99 het graspad schuin links terug naar beneden. **(Punt 6)** Dit pad brengt ons beneden op een verkeersweg. Deze steken we over en aan de overzijde nemen we het pad verder naar beneden richting de Rur. Beneden aangekomen gaan we door het weiland naar rechts en steken via de voetgangersbrug de Rur over. We zijn nu op het punt waar we eerder in onze wandeling ook al waren. Na de brug gaan we op de dwarsweg naar rechts. Op de omgekeerde Y – splitsing blijven we rechtdoor lopen en onze weg draait naar links. Het smalle dalende pad naar rechts negeren we. We zien rechts beneden ons weer de forellenvijvers. Op de Y – splitsing houden we links aan, bergopwaarts. **(Punt 4)**.

<< >> Lange en korte route komen hier weer samen

De stijgende weg brengt ons op een dwarsweg. Hier gaan we scherp naar links verder omhoog. Dit is richting Simmerath en Huppenbroich. We blijven nu deze alsmaar langzaam stijgende weg, met links benden ons de snelstromende Brombach, over een lengte van ca. 1600 meter volgen. We bereiken dan een omgekeerde Y – splitsing en blijven hier rechtdoor lopen, verder omhoog. Na ca. 60 meter wordt onze weg verhard en we lopen langzaam het bos uit.

Onze weg wordt omzoomd met beukenhagen, kenmerkend voor het hagenlandschap rondom Simmerath. De beukenhagen vormen de afscheiding tussen de weilanden en bieden beschutting aan het vee. Later wordt het hout van de beuken gebruikt als brandhout.

Bij de eerste huizen van Huppenbroich komen we op een dwarsweg. **(Punt 7)** Hier gaan we naar links. De Heidgasse naar rechts negeren we. We passeren rechts het kerkhof en blijven ook hier rechtdoor lopen. We komen aan een splitsing

met links de Christus Koning kapel. We gaan hier over de Weiherstrasse naar rechts. Op de splitsing bij de vijver houden we links aan, de Tiefenbachtalstrasse. Even verder nemen we de Triftstrasse naar links.



Huizenhoge beukenhaag in Huppenbroich

Op het kruispunt bij een groot wegwkruis met rustbank lopen we rechtdoor. We passeren nog twee woonhuizen en lopen dan over een smalle asfaltweg tussen de weilanden met weidse uitzichten.

Op de dwarsweg gaan we naar rechts en op de Y – splitsing even verder houden we rechts aan. We passeren links op een heuveltje een wegwkruis met rustbank. Op de omgekeerde Y – splitsing houden we links aan. Als snel bereiken we een splitsing met een schuilhut. **(Punt 8)** Het beekje dat hier stroomt is het prille begin van de Tiefenbach. Hier gaan we naar rechts langs de hut omhoog. Even later lopen we weer door het typische heggelandschap. De weg brengt ons op een schuin kruispunt bij de eerste huizen van Simmerath. We gaan hier naar rechts. Op het kruispunt gaan we over de Heustrasse naar links. De weg brengt ons naar een voorrangsweg waar we naar rechts gaan. Na ca. 200 meter nemen we de Humboldtstrasse naar links en zijn weer terug bij het begin van onze wandeling.

Foto's van de schrijver
Routekaartje: Rim Beckers

Wat zou u doen wanneer uw huis weer en wind moet trotseren. De mensen in de Eifel hadden een even geniale als simpele oplossing: beukenhagen. De ideale weer- en windvangers, uiteraard als ze breed en hoog genoeg zijn. In Monschau, Höfen, Roetgen, Simmerath en hier in Huppenbroich zijn ze dat dan ook. Huizenhoge beukenhagen die al vele generaties zijn aangelegd, met ingangen, ramen en deurbogen.



De laatste loodjes terug naar Simmerath

